



VITALIA
40^e Jaargang No 22
02-11-2019 – 16-11.2019

Mededelingenblad St. Vitusparochie Blaricum
Girorekening Parochiebestuur: NL 73 INGB 0000297854
Bankrekening Rabobank: NL 25 RABO 0308 402375
Website: www.vitusblaricum.nl

Pastores

* M. Sendeki
Tel.: 06 271 029 48
e-mail: maciejsendecki82@gmail.com
* A. Geria
Tel.: 06 267 886 05
e-mail: geriaandrea85@gmail.com

Secretariaat

Kerklaan 19, 1261 JA BLARICUM
Tel.: 035-53 83 153
e-mail: secretariaat@vitusblaricum.nl
openingstijden di. wo. en vr. 9.00 - 13.00 uur.

ZATERDAG	ALLERZIELEN
2 november	19.00 uur Rozenkransgebed
	19.15 uur Eucharistieviering
	J. Willems

Tijdens deze viering ontsteken we een kaars voor de parochianen die afgelopen jaar zijn overleden. De namen en intenties die ons in deze viering ter gedachtenis zijn gegeven zijn op een aparte bijlage vermeld.

ZONDAG	31 ^e zondag door het jaar
3 november 2019	11.00 uur Eucharistieviering, waarna koffiedrinken
	C. Fabril
	Zang: gemengd koor

Tijdens deze viering is er kindernevendienst

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:

Lex Lanphen; Henk Fecken; Bert de Jong; Ella Bezuijen-Herbrink; Riet Veenboer-Kramer;
Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert; Johannes van Meerten en Johanna van Meerten-Klaver;
Herman Vos; Siet van den Bergh-Hilhorst; Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; Ben Steenbeek; Piet Heerschop; Gerrit Lanphen; Pastor Pi re van der Borgh; Peter van Halderen; Fons Horst

We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:

Ria Lanphen-Calis; Thea Steenbeek-Slaats

En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek

Collecte:	1 ^e	eigen kerk
	2 ^e	Friersdale

WOENSDAG	
6 november 2019	10.00 uur Seniorenmis waarna koffiedrinken

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven

Ad Vos; Bob Anink; Reina Post-van Breemen; Nico Post; Johan Post; Riet Veenboer-Kramer

ZATERDAG	
9 november 2019	17.00 uur Eucharistieviering
	J. Willems

ZONDAG	32 ^e zondag door het jaar
10 november 2019	11.00 uur Eucharistieviering
	J. Willems
	Zang: Timeless

Bij deze viering zijn ons de volgende namen en intenties ter gedachtenis gegeven:

Lex Lanphen; Willem van der Hoeven; Jan Rigter en zoon Lambert; Corrie de Gooijer; Louis van de Pol; Louis van der Borgh en Greet van der Borgh-van den Bergh; Kees Rigter; Wil Rigter-Goris; Ben Steenbeek; Peter van Halderen; Fons Horst; jaargetijde Willy Ruijter-Makker

We bidden voor de mensen die onlangs overleden zijn:

Ria Lanphen-Calis; Thea Steenbeek-Slaats

En we sluiten ons aan bij de intenties opgegeven in het intentieboek

Collecte:	1 ^e	eigen kerk
	2 ^e	Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord

WOENSDAG	
13 november 2019	10.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel

Agenda:

Zo	3 november	na viering	Wereldwinkel en koffiedrinken
Ma	4 november	13.30 uur	Kerkschoonmaak
Do	7 november	20.00 uur	Parochiebestuur (Laren)
Wo	13 november	09.00 uur	Blad ruimen kerkhof
Do	14 november	20.00 uur	Locatieraad
Za	16 november	17.00 uur	Eucharistieviering, J. Willems
Zo	3 november	11.00 uur	Eucharistieviering, C. Fabril, gemengd koor

Wereldwinkel

Op zondag 3 november kunt u na afloop van de viering originele cadeaus en heerlijke en eerlijke levensmiddelen uit andere culturen kopen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. De Wereldwinkel helpt de producenten, leveranciers en kunstenaars er een rechtvaardige prijs voor te krijgen, zodat een menswaardig bestaan opgebouwd kan worden. Hebt u zelf niets nodig? De voedselbank kan altijd spullen gebruiken! De wereldwinkel is er deze keer **niet** op zaterdag aanwezig i.v.m. de allerzielenviering.

Zondag voor de oecumene (10 november 2019)

Oecumene is een kostbare gave aan én opdracht van de kerken in de 21e eeuw. Sinds het midden van de 20e eeuw is in de verhoudingen tussen de grote en kleine christelijke kerken en stromingen veel ten goede veranderd. Dankzij de oecumenische beweging is op veel plaatsen vriendschap ontstaan waar eerder onverschilligheid of zelfs vijandschap tussen geloofsgemeenschappen heerste. Dat is kostbaar en dient gekoesterd te worden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en die als het er op aankomt veel vraagt en kan kosten. De collecte op Willibrordzondag is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. De vereniging speelt een belangrijke rol ten dienste van de katholieke deelneming aan de oecumenische samenwerking in ons land en bevordert deze samenwerking door middel van publicaties, dienstverlening en vorming.

Sint Maarten op 11 november

Op maandag **11 november** houden we voor de negentiende keer de Sint Maartensoptocht. Op de 11de van de 11de, om 18.00 uur vertrekken we vanaf het Kerkplein. We lopen door de straten van Blaricum en zingen de St. Maartenliedjes. We eindigen de optocht in de tuin, waar Paul Kaarsgaren, de koster, de vuurpotten heeft opgestookt. Rond het vuur vertellen we nog eens het verhaal van St. Maarten, want het is belangrijk om dat door te geven. Het verhaal gaat over delen wat je hebt met de mensen die naast je staan. Dat doen we dan ook letterlijk. We delen de meegenomen lekkernijen met elkaar. Voor de grote mensen is er warme bisschopswijn. Rond 19.00 uur gaan we allemaal weer naar ons eigen huis.

Diakenwijding Mikel Palic

Op **zaterdag 16 november** wordt Mikel Palic tot diaken gewijd op weg naar het priesterschap. De viering is om **12.00 uur** in Heiloo in het **Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood**, Kapellaan 144. Na afloop van de viering is er gelegenheid tot feliciteren in 'het oesdom'. Mocht u bij deze viering aanwezig willen zijn en geen vervoer hebben, dan kunt u dat laten weten bij het parochiesecretariaat. Gaat u naar de diakenwijding en hebt u nog plaats over in uw auto, wilt u dat dan ook laten weten bij het parochiesecretariaat? We kunnen dan proberen vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Retraite Mikel Palic

M. Palic heeft een retraite i.v.m. zijn diakenwijding van donderdag 7 november t/m zondag 10 november. Daarna heeft hij nog een tijd van voorbereiding hier op de pastorie samen met andere wijdelingen van 10 t/m 12 november. Van 13 november tot zijn diakenwijding verblijft M. Palic in het seminarie van Nieuwe Niedorp. Hij vraagt om uw gebed.

Voortgang herstel Pater van Wegen

Nadat pater Van Wegen maandag het ziekenhuis had verlaten om terug te gaan naar het revalidatiecentrum, is gebleken dat zijn bloedwaardes toch niet in orde zijn. Hij verblijft nu wederom in ziekenhuis ter Gooi Hilversum, afdeling B1, kamer 10, Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum.

Vorbereiding eerste communie

In december begint voor de parochies van Huizen en Blaricum de voorbereiding voor kinderen die hun eerste communie willen doen. Op vrijdag 15 november om 20.15 uur is er een ouderbijeenkomst op de pastorie, Kerklaan 19 in Blaricum. De eerste-communievorbereiding is bedoeld voor kinderen van 7/8 jaar, die in groep 4 van de basisschool zitten. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. Mocht uw kind geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel mee willen doen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Mariakalender 2020

De bekende Mariakalenders (€ 10,00 per stuk) zijn weer te koop achter in de kerk; de dagkalenders met voor iedere dag van het nieuwe jaar een goede tip, een raadsel, een mop of een gebed. Dus voor ieder wat wils. Deze uitgave is een middel om in het jaar 2020 bij de tijd te blijven. Door de aanschaf hiervan steunt u het missiewerk over heel de wereld, want de meeropbrengst komt ten goede van het werk van een ons bekende missionaris. De Mariakalender is ook te koop bij Sigarenmagazijn Fecken - Jong aan de Langeweg 17 en op Wezeboom 7.

De volgende Vitalia (23) verschijnt op 16 november 2019. De intenties voor deze Vitalia kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 13 november 2019

Nagekomen intenties kunnen altijd worden bijgeschreven in het intentieboek